



REJSBYEUROPOST

Oktober 2017 · 23. årgang · Nr. 93



JESSICA OG JAVIER SIDE 2-3



LUCCA SIDE 4



NÅR JEG BLIVER TIL OS SIDE 5



TOSCANA SIDE 7



AMBITIØST AGRITURISMO SIDE 8



FØDSELSDAG I ITALIEN SIDE 10



REJSBY – EN VERDEN TIL FORSKEL



Rejsby Europæiske Efterskole ★ Kogsvej 3, Rejsby ★ DK-6780 Skærbæk ★ Tlf.: 74 75 36 22

kontor@rejsby-efterskole.dk ★ www.rejsby-efterskole.dk



EN WEEKEND TIL LAN MED REJSBY

Af Asger Valentin

Fredag d. 22. september tog Rejsbys E-sportshold afsted til Dukes Danmark LAN-samling i Rødning for at spille computer med andre mennesker fra hele Danmark.

Når Rejsby tager til LAN betyder det, at vi tager afsted for at spille PC med en masse andre fremmede mennesker. Det lyder måske som noget skolen ikke burde støtte op om, for hvad produktivt kan der dog komme ud af at sidde stille og spille computer en hel weekend? Der kan være flere produktive ting ved det, en af de mere materielle ting er en pengepulje for enden af hver turnering. Samtidig med det er der også masser af personlig udvikling i at tage til en sådan event. Et af fokusområderne er læring i forhold til kommunikation med andre mennesker, så vi hurtigt og præcist

kan give information til resten af vores holdkammerater, så vi i en hektisk situation har styr på alt, hvad der sker og kan finde ud af, hvad vores næste træk skal være. Til LAN'et stillede vi op med et hold til Counter Strike: Global Offensive, eventens største turnering med en præmie på 15.000 kr.

Op til weekenden havde holdet trænet i at ramme akkurat med deres geværer og havde spillet på de arenaer, som de skulle kæmpe i til turneringen. Der blev trænet ved hver en lejlighed, de havde. Til turneringen havde de også en stærk start og dominerede næsten hele deres første kamp, selvom de til sidst led et snævert nederlag. Deres næste kamp gik ligeså, de havde en god start, hvor de fik elimineret deres fjender umiddelbart efter starten af kampen, men imod slutningen mistede de igen fokus og tabte deres kamp. Til sidste kamp havde de et uheldigt match-up og mødte et professionelt hold, som lever af at spille til turneringer som denne. Her havde teamet ikke en chance og blev domineret af deres modstandere.

SET FRA FORSTANDERENS STOL

Et nyt skoleår med tilhørende forandringer er begyndt. Vi har fået en international klasse, hvor al undervisningen foregår på engelsk, vi har ændret på vore rejser, så vi begynder med en fællesskabende rejse, og vi har flere udenlandske elever end tidligere. På den måde er året spændende og udfordrende, og vi tilgår det med åbne øjne og stor nysgerrighed. Miljøet omkring den internationale klasse og de udenlandske elever giver os mange gode oplevelser, og kulturmøderne trives i bedste velgående i hverdagen.

Vores eSportslokale er blevet godt modtaget, og på lige fod med andre fritidsfaciliteter er det noget, eleverne gør flittigt brug af. Vi har åbne faciliteter, så eleverne kan bruge både musiklokale, fitness, hallen og eSport, så snart de har fri.

Vi har i ugerne inden efterårsferien haft besøg fra to af vore udvekslingsskoler, en skole fra Albacete i Spanien og en fra Acireale på Sicilien. Med undren og nysgerrighed lærer vore elever og de gæstende elever hinanden bedre at kende under besøgene. Disse møder med unge fra Europa giver eleverne indblik i andres og egen hverdag, når de oplever andres måde at håndtere hverdagslivet på.

Vi havde en fantastisk første rejse til Toscana, hvor eleverne lærte hinanden bedre at kende ved forskellige aktiviteter. Humøret var højt og smilene brede, mens de udfordrede egne grænser. Det er altid spændende at følge elevgruppen og de forandringer, den undergår på rejserne, især når eleverne udfordres socialt. Samværet sættes på prøve og troen på egne evner udvikles, når de skal løse opgaver af forskellig karakter, hvor det således er forskellige evner, der skal anvendes. På den måde opdager de kvaliteter hos hinanden, og det er med til at knytte nye bånd. Arbejdet med at udfordre eleverne fagligt og socialt er en proces, der pågår hele året igennem. De skal udfordres fra de vante rammer, men samtidig med en tryk base, hvor de voksne kan støtte og vejlede.

Med ønsket om et godt efterår

Brian Olsgaard Bastiansen
Forstander



NEW IN DENMARK

Hi, my name is Jessica and I'm an Italian volunteer of Rejsby Europæiske Efterskole. I arrived here just 2 weeks ago and I still try to accustom to this new culture. Everything here is different: the weather, the way you have relationships with people, or the time you have lunch or dinner just to mention some examples. In Italy I used to work as a Spanish teacher, so I decided to come here to improve my professional skills learning from one of the best education systems in Europe. And I was lucky, because I can practice every day Spanish and English as well as improving my language competences.

I'm living at the school with a very nice guy from Spain, Javier, who is always ready to listen to me or help me with everything. We are assisting teachers in classes trying to start connecting with students and be part of this big family. Yes, this is not this kind of school where students hate to go. This is their home and you can feel how much students love staying here from the first moment you open the door. It's so great. I would have loved having this experience in my high school years. They study, eat and have fun together doing a lot of activities, and it's amazing. They can learn and practice a lot of languages, travel abroad and do exchanges with students from other countries. But the best part is the good relationship they have with their teachers, I think. Every teacher has a contact group of 10 students (more or less) and they can talk about everything. So, in my first impression, it's a very nice school.

The worst part, for me, is the environment where we live. We are so isolated and it's very difficult to meet new

people or make friends. We live in the countryside so if you don't have a car you cannot do a lot of things and even using the train, the closest city we have, Ribe, is not a young city at all. So I feel I cannot have a social life like I used to have in Italy or in Spain, and sometimes it's not so easy to accept. But it still is just the beginning so I will give some more time to see what will happen.



MY FIRST MONTH IN REJSBY

My name is Javier, I come from Spain, I am a mathematician and I like to teach. I love Scandinavian culture. I was studying one year in Sweden three years ago and it was a very good experience.

Jessica and I are two volunteers who will be here at this school for one year (17/18). She comes from Italy, she loves to teach and she was a Spanish teacher there.

When I discovered this opportunity where I could teach mainly maths and Spanish close to the oldest town of all in Scandinavia, I did not doubt one second to come here.

My first impression was awesome because it was not just a school, but there is cool stuff to do. It is a place where

students live and I guess they never get bored. They can do a lot of activities, learn different languages, guitar, photography or visual arts and go for international trips.

My favourite activities are American Football and Boxing, so sometimes I join the students to play with them.

So far in my brief

time here, we visited a lot of places. The biggest one was a trip to Tuscany (Italy). We were for example at the Tønder Festival and at the Ribe Viking Center.

During this week there is a group of exchange students from Spain who are discovering the Danish culture, we are doing activities together and we are visiting some places in this region. I am very happy because we will visit "Legoland", one of the best places to visit in Denmark.

A great surprise for me was that students are very responsible. All students are kind and they take care of the school, their rooms and their homework.

But volunteers like me we have also a life outside of this school too. Some weeks ago, I met other volunteers with other projects and I am starting to visit them. Now I know more about their projects and the places where they live in Denmark.





LUCCA – EN CHARMERENDE BY

Af Mia Munnoch Rossing

Lucca er en smuk og hyggelig by i Norditalien med kun 90.000 indbyggere. Luccas smalle gader snor sig gennem byen og er en stor del af den charme, der kastes over en, fra det øjeblik man træder ind igennem portene.

Da vi steg ud af bussen uden for Luccas porte, omfavnedes varmen mig hurtigt. Jeg havde ikke forventet, at vejret ville være så godt, og havde derfor taget lange bukser på. Træerne langs vejkanterne skyggede for solen og skabte et nærmest magisk lys i gaderne. Turen ind mod byen var kort, og luften var fyldt af snak og latter. Da vi trådte ind ad portene, gik vi den hyggelige by i møde,

motorcykler stod som cykler i København, og sommerstemningen sværmede mellem den idylliske arkitektur. Vi blev inddelt i grupper og derefter sendt ud i Lucca på en fotosafari. Jeg kunne ikke genkende byen derfra hvor vi stod, men den føltes åben og velkommende.

Vi skulle rundt til forskellige attraktioner i byen for at få oplevet mest muligt. Nogle af de attraktioner, der fangede min opmærksomhed, var faktisk ikke placeret på kortet, men var nogle af de ting, vi passerede på vej imod de forskellige attraktioner, som fx markeder, boder og butikkerne placeret i de små gader.

Det var dog også en oplevelse at gå op i toppen af Torre Delle Ore for at se træerne på toppen af Torre Guinigi. De snævre trapper, der førte til toppen af tårnet, var gamle, men stabile, og jeg kunne ikke lade være med at trække paralleller til "Klokkeren fra Notre Dame". Vi gik med raske skridt til toppen af Torre Delle Ore og gik en smuk udsigt i møde. Tagterrasser og tage afmærkede Lucca, der var omfavnet af bjerge, så langt øjet rakte.

NÅR JEG BLIVER TIL OS

Af Stine Truelson

Den klingende lyd fra vækkeuret, var vi alle enige om, kom alt for tidligt onsdag morgen i Toscana. Klokkeren 6.15 skulle vi alle stille til morgenmad, som bestod af noget lidt anderledes mad, end hvad vi var vant til hjemme fra Rejsby. Imens trætte elever traskede rundt mellem hinanden for at få mad på tallerkenerne, stod de altid friske lærere og så nøje til. Morgenmaden kom indenbords, og af sted det gik i busserne. Her stødte vi alle på både store og små udfordringer. Busturen var heldigvis rimelig lang, så de søvnige kroppe kunne nå at få sig en lur, inden dagen rigtig gik løs.

De to propfyldte busser ankom til destinationen, og delt i små grupper kørte vi alle op til den, for nogle frygtindgydende og for andre spændingsfyldte, svævebane. Opad det gik, og hurtigt nåede vi toppen. I små grupper blev vi sendt af sted for at bestige dette gevaldige bjerg. Turen faldt ikke i alles smag, men man må sige, at man fik lært nogle nye at kende. Snakken gik rundt i alle rækker, og turen gik lidt nemmere på den måde. En glæde strømmede gennem

rækkerne, da alle så den lille sø komme til syne. Kiosken fik noget at lave, og velfornøjede elever trippede rundt med diverse søde sager. Vi skulle videre, men inden skulle dette lille øjeblik foreviges. Hele skolen, både elever og lærere, stillede sig op på rad og række i en kæmpe bue omkring den lille sø. En berusende fornemmelse af fællesskab kunne ses på hvert et ansigt.

Efter denne hyggelige stund bevægede vi os tilbage mod start. Da vi ankom til restauranten, blev de tomme maver proppet med italiensk mad. Efter en dejlig pause skulle vi videre til endnu en udfordring. En lille gåtur, og så ankom vi til klatreparken. Her kunne man på flere niveauer



Jeg kunne svagt huske det runde hyggelige torv, også kendt som Piazza dell'Anfiteatro, fra dengang jeg besøgte Toscana med min familie. Torvet skabte en vis ro, i den ellers larmende by, og med gademusikken og de mange restauranter og caféer, der ligger i torvets kant, var det umuligt ikke at blive revet med af den gode stemning.

Da dagen i Lucca var omme, og vi var på vej tilbage mod bussen, var det med en viden om, at jeg en dag vil vende tilbage.



boltre sig på de adrenalinfyldte baner. Latter og skrig fyldte parken, og udfordringer blev taget op og besejret. Efter den lange dag, med udfordringer og nye bekendtskaber, gik turen ned ad bakke igen, hvorefter de propfyldte busser kørte eleverne til hotellet.

Aftensmaden blev indtaget med en livlig summen, og alle havde deres input og indtryk fra dagen. Efter aftensmad blev gangene hurtigt stille, lyset på værelserne blev slukket, og de trætte øjne hvilede.



ÅRRE → REJSBY → OL PÅ 800 METER (FOR UNIVERSITETSSTUDERENDE ☺)

Af Karsten Friis, viceforstander

Jacob Qvist Jensen er oprindelig fra Årre tæt ved Varde. På trods af Årres størrelse er det en landsby, som har sendt mange gode unge mennesker til Rejsby. For Jacob fik tiden i Rejsby en afgørende betydning for valget af fritidsinteresse. Jacob skiftede fra fodbold til løb, og han er i dag blandt landets bedste løbere på 800-meteren. Jacob er også meget interesseret i musik, og mens han gik på efterskolen, vandt han en privat koncert med Mads Langer, og han fik arrangeret, at koncerten skulle afvikles på skolen.

I interviewet taler Jacob om sit første halvmaraton. Det var Vejle Halvmaraton,

som udover Jacob og Casper også blev gennemført af tre andre Rejsbyelever i selskab med læreren. Jacob har i dag meget travlt med både studier og løbetræningen, så interviewet er lavet i juni 2017.

Hvilket år gik du på Rejsby?

Jeg gik på Rejsby i 11/12. Skoleåret hvor Avicii hittede med Levels, og Chelsea vandt Champions League.

Hvad har du lavet siden, og hvad laver du nu?

Efter Rejsby tog jeg på HTX i Esbjerg på IT-linjen med matematik A, IT B og programmering C. En atypisk linje i forhold til mine kammerater fra efterskolen, som næsten alle valgte en samfundsfaglig linje. Det var de naturvidenskabelige fag, som var mine spidskompetencer. Jeg husker tydeligt udfordringerne fra Thunder (Jacob Thuriner) i linjefaget fysik/kemi, hvor vi skulle regne på raketvidenskab. Det var en prøvelse uden lige, men den fedeste følelse da reaktionerne passede. Jeg blev mere tændt på naturvidenskaben og søgte efter flere udfordringer.

Disse udfordringer blev jeg præsenteret for på HTX i Esbjerg, hvor et væld af projekter blev lavet. Afslutningsvist i Teknik-fag A lavede jeg et pneumatisk PLC-system, som kunne spille skak. Vi fik frie tøjler til at lave det, som vi syntes, var spændende, hvilket var fedt!

Da huen kom på hovedet, var jeg allerede afklaret med, hvad de næste fem år skulle stå på. IT på Aarhus Universitet. Samspelet mellem de kreative kurser og de hardcore datalogikurser tiltalte mig. I skrivende stund har jeg lige afleveret en 48 timers eksamensopgave i designteori og -historie



omhandlede et redesign af en Macintosh Classic fra 1990 til stilperioden Bauhaus. Inden 5. semester går i gang, venter der en tiltrængt sommerferie lige om hjørnet.

Sideløbende med universitetet dyrker jeg mellemdistance atletik på nationalt eliteplan i Aarhus Fremad Atletik. Jeg nyder at snøre løbeskoene og slå hovedet fra efter en hård dag på universitetet.

Hvad er dit bedste minde fra Rejsby?

Dem er der MANGE af! Hvis jeg skal vælge ét minde, må det

være hverdagen. Jeg elskede strukturen, nærværet, værelseskammeraterne, hallen og kombinationen mellem det boglige og valgfagene.

Et minde som står ekstra klart var mit første halvmaraton med min værelseskammerat, Casper Bork. Sammen med nogle af de andre på løbeholdet havde vi siden starten på efterskolen trænet til dette løb og skulle allerede i ilden i slut-oktober. Jeg havde skinnebetsbetændelse og havde inden løbet tapet mine knæ til, da jeg også havde fået en knæskade. Vi skulle have vand med på løbeturen, da vi havde fået undervisning i, at alt løb på over en times varighed kræver væske. Vi vidste godt, at der var væskestationer undervejs, men vi var bange for, at det ville koste for meget tid. Derfor valgte vi at købe et Newline væskebælte, som var alt for stort til vores smalle hofter. Det endte med at vi på skift løb hele turen med bæltet i hænderne. Turen var så fed, og vi nød hinandens selskab fra startstreg til målstreg.

Hvilken betydning har Rejsby haft for det du laver nu?

Atletikmæssigt var det løbetræningen på Rejsby, som såede en spirende løber i maven på mig. Det tog dog et år, fra jeg var færdig på efterskolen, til at jeg meldte mig til atletik i Esbjerg.

Fagligt har Rejsby betydet meget for mig. Jeg har fået en række brede faglige kompetencer, som er svære at få andre steder. I starten syntes jeg, gymnasiet var kedeligt, da jeg simpelthen ikke fik nok udfordring. Det ændrede sig senere, men det er helt sikkert den faglige rygsæk fra Rejsby, som har løftet mit niveau.

Hvilke fremtidsplaner har du?

Jeg vil færdiggøre min kandidat i IT på Aarhus Universitet, og sportsligt vil jeg forsøge at kvalificere mig til Universiaden, som er OL for universitetsstuderende.

REJSBY EUROPÆISKE EFTERSKOLE TAGER MOD TOSCANA

Benjamin Kjer Offeresen

Den 14. september tog en flok unge mennesker fra Rejsby Europæiske Efterskole på en rejse, som skolen aldrig havde været på før: Toscana.

Det første skridt ud af bussen var en oplevelse, som kan ses på fra mange vinkler; klima, landet Italien eller bare den lange bustur på omkring 23 timer. Her stod 120 positive og spændte elever efter at have siddet spændt fast med selen over hoften ved siden af den på forhånd aftalte sidemakker. Lugten af den benzin, som de italienske indbyggere bruger, var en helt anden lugt, end den vi mærker i Danmark. En lugt der render op i dine hjerneceller. Lugten er ikke den samme rene og friske luft, der befinder sig i lille Danmark, en lugt man har vænnet sig til gennem mange år.

Hotel Augustus

Det lokale 3-stjernede *Hotel Augustus* var det perfekte sted at kunne opholde sig, når man er på rejse med så mange på

én gang. Det ligger i byens indre, og alle butikker ligger lige i nærheden, så det var nemt at købe ind til noget aftenhygge. Maden var derimod ikke lige det lækreste, når man tænker på, hvor kendte de er i Italien for deres mad og tilbehør.

Romantikken

Toscana er et meget romantisk sted at befinde sig om aftenen. Der er roligt, og i de små gader er der lyskæder, der hænger mellem husene, som ligger tæt bygget sammen. Der er røde, turkise, blå, gule og orangefarvede huse, der tilsammen lavede en stemning, som er uforglemmelig i vores sind. De små hyggelige gadesælgere, som solgte deres "Gucci"-tasker for 10 €, bidrager også på hver sin vis til den sydlandske stemning.



Vejen gennem Montecatini Termes "indre jeg"

Klokken var ca. 12, da vi ankom til hotellet og endelig kunne få den ene times søvn, som vi havde brug for efter den lange bustur.

Da vi havde sovet lidt, skulle vi ned i hotellets reception, hvor vi fik udleveret 110€, som vi skulle dele mellem 7 personer til frokost.

Vi gik gennem Montecatini Terme, fordi vi skulle på fotosafari med de 110€ liggende i vores lomme.

Da vi havde fået taget de mange forskellige billeder af byens smukke kultur og opbygning, var der en udfordring, som vi skulle gå i møde: Montecatini Alto.

Montecatini Alto

Montecatini Alto er et af Toscanas vidundere! Der er et tog, som kørte os op ad bjerget. Undervejs var stemningen så højtlydende, fordi folk på toget var så glade og hujede op, ligesom hvis der var bold i fjernsynet - og Danmark scorede over Spanien.

På toppen af bjerget var udsigten så grøn, at man ikke kunne genkende det, hvis man gik rundt i gaderne, hvor alt var så farverigt. Fotosafarien fortsatte oppe på bjerget, som var en af de hårde dele af vores tur denne dag. Der var blandt andet en statue af Jesus Kristus, som var lavet af egetræ, hvor der

hang blomster rundt omkring den, hvilket var for at symbolisere frihed.

Vi valgte at gå ned og ikke tage toget, fordi vi gerne ville se bjerget fra en anden vinkel. Det valg vi tog, viste sig at være et helt perfekt valg, fordi man så tingene på så anderledes en måde. Der var f.eks. for hver 100 meter et mindested for Jomfru Maria, hvor man kunne sætte blomster og stearinlys om aftenen. Vejen ned var ikke helt ufarlig, da der ikke var en ordentlig sti, men bare kæmpe sten man nærmest klatrede nedad.

Supermarked

Tiden kom endelig, hvor vi var nede, og vi var lettede over ingen fra vores gruppe var kommet til skade. Vi fandt hurtigt ud af, at maden var tiltrækkende og spurgte derfor en gammel kvinde om vej til det nærmeste supermarked, i stedet for at købe en pizza som nok mange af de andre valgte. Vi ville gerne se, hvordan det ville være at være "en rigtig italiener" for en dag. Vi fandt supermarkedet, som den gamle kvinde fortalte os om, og fik købt Cola, brød, en masse pålæg og søde sager til desserten. Parken, der lå 100-200 meter fra supermarkedet, var ligesom alle andre; en fin park, hvor der stod bænke, du kunne sidde på og fine græsområder, hvor man kunne holde en picnic eller slappe af med et tæppe på jorden.

Tiden var knap, og vi begyndte at trave tilbage til hotellet. Den lange vej gennem byen føltes nu som mange år, eftersom vi havde gået flere kilometer allerede første dag gennem den fantastiske by *Montecatini Terme*, hvor alt kan ske.

AMBITIØST AGRITURISMO

Af Magnus Cordtz Andersen

Det er torsdag d. 14. september, klokken er 7:30, og jeg stiller mig på terrassen, der er tilknyttet værelset. Jeg kigger ud over terrassens sorte gelænder og tænker, at Italien nu alligevel ikke er sådan et dårligt sted. De tre andre på værelset er endnu ikke kommet ud af fjerene og ligger og drejer sig i de lagner, som italienerne bruger i stedet for dyner.

Der er ikke lås på toilettet, måske fordi italienerne ikke låser, når de går på toilet, eller fordi skolen har aftalt det med hotellet, da det jo trods alt er en ryste-sammen-tur. Der kan jo forekomme nogle meget, hvad skal man sige, akavede situationer, når man

kommer til at brase ind, mens en anden bruger toilettet, men uanset hvad er dette stadig noget, der bringer os tættere, hvilket er selve formålet med turen til Toscana.

Afgang til Agriturismo'en

Vi spiser den italienske morgenmad, der bliver serveret på de tulgule papirsduge, som så fint er lagt på bordene. Efter morgenmad får vi en kort pause til at gøre os klar, inden turen går til Agriturismo Le Baccane. Buschaufføren følger raskt efter vores dansk-italienske guide, som kører i bilen foran. Guidens lille hvide bil er i øvrigt en af de mest solgte biler i Italien, en Fiat Panda, de er over det hele, man kan ikke gå hundrede meter uden at se en Fiat Panda. Vi sidder alle sammen halvt sovende i bussen, mens den flotte italienske natur suser forbi uden for bussen vinduer. Efter vi er kørt forkert, finder buschaufføren endelig den rigtige vej, og vi kan se Agriturismo'en forude. Det ser meget italiensk ud, præcis som jeg havde forestillet mig.

bevæge sig konstant, da man ellers kommer til at fryse, og læberne bliver kongebå. Vi skynder os op af poolen og ind på den gamle dames badeværelse, som nu er helt mudret til af alle vores sko. Mudderet kommer fra, da vi var ude at plukke druer. Vi får at vide, at vi skal skynde os, men man kan næsten ikke lade være med at stå under den varme bruser, når kroppen har fået så stort et kuldechok som før. Vi bukker endelig under og går ud fra bruseren.

Pinlige pizzaer

Når man tænker Italien, tænker man selvfølgelig også pizza, og det er lige præcis det, vi skal lave. Vi får en lille klat italiensk pizzadej, som vi nu helt på egen hånd skal ælte og forme, så det kan blive en lækker og luftig pizza. Efter et værre bøvl med de pizzadeje, har jeg endelig noget, der ligner noget, og nu er det tid til at gøre den flad. Det tager lidt tid, men efter den italienske Signora har hjulpet mig med sine tricks, går det som smurt, og pizzaen ligner noget, som jeg faktisk har lyst til at sætte tænderne i - lidt

ligesom de der programmer i fjernsynet, hvor de får noget, der er grimt i starten, til at se pænt ud. Derefter skal vi give dejen til italienerne.

Perfekte pizzaer

Nu kommer vi til den sjove del af pizza-hurlumhejen, vi skal nemlig vælge topping. Italienerne har klargjort et stort bord med alverdens toppings. Der er pomfritter, alle mulige slags skinke og salater. Man skal arrangere fyldet på en lille plastiktallerken og herefter fordele det på pizzaen. Pizzamanden smider pizzaen ind i den glohede stenovn, og efter 2 minutter kommer et italiensk vidunder af en pizza ud. Det er noget helt andet end den mellemstlige pizza, som vi får hjemme i Danmark.

Afkræftede elever på Agriturismo'en

Det har været en fysisk og psykisk hård dag på Agriturismo'en. Vi har både arbejdet i marken og brugt vores

Synet med den gamle Signora

En lidt ældre italiensk dame går os i møde, mens vi trasker ud af bussen. Hun virker meget imødekommende, men taler desværre ikke så godt engelsk, det er derfor godt, at vi har vores egen guide med. Den gamle dame fortæller ivrigt om sin farm og om, hvordan det hele fungerer. Hun fortæller også, at i år har været et dårligt år, og at hendes druer derfor ikke er så store. Det er et meget flot syn at se ud over vinrankerne og fundere over, hvad det er, der holder hende kørende, også selvom det har været et dårligt år som i år.

Aktiviteter på Agriturismo'en

Efter den gamle dame har fortalt om sin farm, får vi lov til at klippe i hendes dyrebare druer. Vi skal klippe de tre første rækker, hvilket er hvide druer, som man bruger til at lave hvidvin. Hun fortæller os, at det er vigtigt, at vi ikke klipper hele grenen af, da den så stopper med at vokse, hvilket ikke ville være så godt for hende. Efter drueklipningen fortsætter vi hen til swimmingpoolen, hvor vi får lov til at bade. Det eneste problem er bare, at det føles som om, vandet er under frysepunktet, og vi er endda i Italien. Vi trodser vandets koldhed og springer i, som de vikinger vi nu er. Det gyser i vores kroppe, da vi springer i. Man er nødt til at

hjerne på at fumle med den virkelig besværlige og komplekse pizzadej. Vi får lidt fritid til at nyde farmens natur, og derefter kommer bussen og kører os hjem til Hotel Augustus. Alt i alt har dagen på Agriturismo'en været god med mange forskellige aktiviteter og gøremål.



FØDSELSDAG I ITALIEN

Af Simon Anders Jensen

Lørdag den 16. oktober var det min fødselsdag. Om morgenen var jeg så træt, at jeg glemte det - min egen fødselsdag! Jeg lagde heller ikke mærke til, at to andre også havde fødselsdag. Den ene var Felix, og den anden var Hans. Hans blev 16 år og Felix 15 år. Jeg selv blev 16 år.

Da vi skulle ned i spisesalen, fik vi det samme som altid; en croissant og noget tørt brød.

Efter vi havde spist, skulle vi alle sammen pakke, fordi det var den sidste dag i Italien. Der var tre ture, man kunne vælge imellem på den sidste dag. Den første var en tur i en grotte, den anden var en tur til Pisa, og den tredje var en tur til Firenze. Jeg tog den tredje, fordi jeg var meget interesseret i museet Uffiz Piazza. Men inden da skulle vi lige gå hen til toget. Vi var det eneste hold, der skulle med tog. Det var sjovt i toget, hvor jeg talte med Magnus, Konstantin og Hans. Vi talte om Rusland og Kaliningrad specifikt.

Efter vi kom ud af toget i Firenze, skulle vi alle sammen have en makker at gå sammen med. Jeg gik sammen med Laurens. Han begyndte at tale om, hvor gode tyve er i nogle af storbyerne, fx i London kunne en tyv stjæle ens ur, uden at man opdagede det.

Da vi endelig var kommet ind, kiggede vi først på en masse statuer af kejseren fra Romerriget, hvorefter vi så på malerier fra Michelangelo. Til slut gik jeg hurtigt igennem

Da vi var færdige, gik vi hen og hentede lidt is. Inden vi kunne købe is, var der en dum amerikaner, der prøvede at betale med dollars i stedet for euro. Ham, der var bag ved disken, blev meget sur. Siden tiden snart var gået, begyndte vi langsomt at gå hen til broen. Imens snakkede vi om politik, Hans og de andre gik meget ind for EU, mens jeg prøvede at kritisere EU.

Da vi kom tilbage, skulle vi med bus til en eller anden restaurant. Her var alle de andre hold; dem, der havde været i grotterne og Pisa. De fortalte om deres ture, fx dem der skulle til Pisa, skulle gå op i bjergene, hvor der lugtede af rådne æg.

Da vi kom ind i restauranten, var jeg så træt, at jeg bare lagde mig til at halvsove ved stolen.

Efter et stykke tid begyndte alle at synge fødselsdagssang. Jeg blev virkelig overrasket, da jeg fik et stykke kage med lys og det hele. Hans og Felix fik også kage.

Da vi skulle til at gå ud i bussen, var der bare et problem: vi skulle alle på toilettet inden den lange tur, og toiletterne var stoppede. Det gik selvfølgelig alligevel, og endelig kunne vi starte turen tilbage til Danmark.



udstillingen og hen til butikkerne, hvor man kan købe souvenirs. Der købte jeg en ske, hvor der var et maleri på, til min søster.

Efter museet gik vi hen til en bro ved navn Ponte Vecchio. Der sagde lærerne, at vi havde tre en halv time fri, og vi skulle mødes henne ved Ponte Sante Trinta.

I starten gik vi alle sammen i en stor gruppe, men efter

et stykke tide blev vi uenige om, hvor vi skulle spise, så vi delte os op. Min gruppe gik hen til et pizzeria og bestilte. Efter vi var færdige med pizzaerne, bestilte Hans og jeg en lækker ostekage, siden det var vores fødselsdag.

Efter vi havde spist, skulle vi finde noget italienske kaffe til en af de andre.



Kom til fællesspisning på Rejsby Europæiske Efterskole

onsdag den 8. november 2017 kl. 17.30

– alle er velkomne! Tag din nabo med!

Tilmelding på 74 75 36 22, senest 3. november.

- 42** Uge 42 Efterårsferie. Eleverne kommer tilbage til skolen søndag den 22. oktober fra kl. 16.00 og senest kl. 21.00
- 43** 26. oktober Denis McLaughlin kommer og optræder for os
28. oktober Gl. elevdag 16.00-20.00. Husk tilmelding
- 44** 31. oktober Værelsesbyttedag. Mulighed for at ønske nyt værelse og ny værelseskammerat
2. november Kulturel aften: Familie på Farten
3. november Fagsamtaler for skolens 10. klasser fra 13.00-18.00. Samtalerne afvikles som en "Lærermesse" - forældrene bestemmer selv, hvornår de kommer, men gerne så tidligt som muligt.
3.-5. november Søskenweekend. Søsken er velkomne fra fredag til søndag, men de må også gerne komme lørdag formiddag eller tage hjem lørdag aften. Nærmere oplysninger på skolens hjemmeside og med forældrebrev efter efterårsferien.
5. november Fagsamtaler for skolens 9. klasser fra kl. 16-20. Samtalerne afvikles som en "Lærermesse" - forældrene bestemmer selv, hvornår de kommer, men gerne så tidligt som muligt.
- 45** 7. november Skolens drama-lærere indbyder til casting til årets musical
8. november Lokale inviteres til fællesspisning på skolen
9. november Kulturel aften: Allan Dalager kommer og fortæller
- 46** Uge 46 Obligatorisk brobygning for 10. klasserne, der besøger gymnasiet, IB i Esbjerg, handelsskolen, HTX, social- og sundhedsskolen eller teknisk skole. Vi samarbejder med skolerne i Ribe og Esbjerg. Når 10. klasserne kommer retur til skolen om eftermiddagen, arbejder de med deres OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave), da der er en naturlig sammenhæng med brobygningsforløbet.
- 47** Uge 47 Dramaage. Musikere, dansere, journalistiske reportere, lydteknikere, skuespillere og sceneteknikere pukler for at få lavet en festlig og underholdende forestilling
24. november Klokken 19.00 Forældre og familiemedlemmer samt andre interesserede inviteres til premiere på dette års forestilling.
- 48** 30. november Kulturel aften
- 49** 7. december Årets store julefrokost. Køkkenet inviterer elever og ansatte til sønderjysk julefrokost. Aftenen slutes af med julebanko
8. december U3. Skoleårets 3. uddannelsesdag byder på besøg af tidligere REE-elever, der kommer og fortæller om det at gå på gymnasiet, på hf, på handelsskolen og på teknisk skole. Om eftermiddagen afholder vejlederne den årlige jobmesse, hvor forældre kommer på besøg og fortæller om deres uddannelse, job og karriereveje
- 50** Uge 50 Terminsprøver for alle skolens elever.
- 51** 18. december Gallaaften for elevholdet. Et af årets absolutte højdepunkter med julegudstjeneste, traditionel julemiddag og julebal
20. december Juleferie 14.50
- 1** Uge 1 Ankomst efter juleferien onsdag den 3. januar med undervisning klokken 16



Bestyrelsen

Formand: Hans Henrik Philipp
Horsbølvej 16, Rejsby
6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 36 70
rejsby-vinduer@mail.dk

Næstformand: Jens Germann
Sønderager 5, Frifelt
6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 32 87
germanns@bbsyd.dk

Mie Møller, Rejsby
Niels Peter Brodersen, Rejsby
Lars Jensen, Rejsby
Karin Clausen, Rejsby
Kirsten Schultz, Ribe

Redaktion: Susan Wiener Jørgensen, susanwiener@gmail.com
Berit Søndergaard Larsen, lustrupvej32@gmail.com
Forstander: Brian O. Bastiansen, bb@rejsby-efterskole.dk



REJSBY – EN VERDEN TIL FORSKEL



Rejsby Europæiske Efterskole ★ Kogsvej 3, Rejsby ★ DK-6780 Skærbæk ★ Tlf.: 74 75 36 22

kantor@rejsby-efterskole.dk ★ www.rejsby-efterskole.dk